

היו זמנים

גידול יוני דואר

בבפר מנתם

באחת הסבתות האחרונות הופיעה בכפר-מנחם מספחה אשר חקרה אודות אדם אשר עסק בגידול יוני-דואר בתקופת ההגנה (46-1944).

וכך הגיעה אלי בחורה בת 18, רותי מימון מקראון, הלומדת בבית-ספר חקלאי בכרכור, אשר בחרה לעצמה נושא גידול יוני דואר, כחומר לעבודת הגמר שלה. מאחר והיא ניסתה להקיף את הנושא ביסודיות רבה, הגיעה גם אל ארכיון צה"ל ומטם הפנו אותה לגורמים הקשורים בתקופה.

ראשית היא הופנתה אל צ'ארלי - הוא דר' צבי הלוי (מקודם לוין), אשר שימש כקצין קטר ראשי במטה הכללי של ההגנה. צ'רלי אירגן בתחילת שנת 1944 קורס ראשון לגידול יוני-דואר לצרכי קטר. בין שאר המשתתפים (כ-20 איש מכל חלקי הארץ), הייתי גם אני.

כך נולד הסובך הראשון בכפר-מנחם, אשר מזוג יונים, הגיע בשיאו ל-200 יוני דואר!

הסובך של כפר-מנחם הוכיח עצמו במבצעים שונים. בין השאר, שימשו היונים את קורס מפקדי המחלקות של ההגנה, שאנשיו ירדו למסע רגלי לאילת (במסלול של אנשי הפלמ"ח). מאחר ולא היו כמובן מכשירי קטר ניידים, נטלו עמם הבחורים למסע יונים מקומיות ושילחו איתן הודעות מהדרך. בכפר מנחם היה מכשיר אלתוט, וכך העברנו את הדיווחים לירושלים, אל מפקדת הקורס.



האטרקציה שבקטר זה, הייתה ההודעה שהועברה מ א י ל ת! "הגענו בשלום לאום-רשרש" (שמה הקודם של אילת). הודעה זו התפרסמה בעתון. זו הייתה אולי הפעם הראשונה ששיטת יוני הדואר לצרכי קטר, הגיעה למימוש ריאלי ולהוכחה ליעילותה.

עובדה זו תרמה להוראה לשלב את יוני הדואר שלנו, מאוחר יותר, במבצעים רציניים, כמו עלית 11 היטובים בנגב וסניט באזורנו (גלאון וקדמה). עם פרוץ מלחמת השהרור, פנו אלי שלטונות צ.ה.ל וביקשו לקבל את יוני הדואר שלנו בהטאלה כבסיס לסובך יונים מרכזי של צ.ה.ל ובכך תם עבורי ועבור כפר-מנחם הפרק "יוני דואר לצרכי קטר". למעונינים - ניתן לראות עוד היום את שאריות הסובך רב התהילה, על גג העמדה שלייד כיתת "אלון".

ועוד הערה - עם סיום הקרבות, החזיר לנו צ.ה.ל 80 יונים שהועברו לטפולם של ילדי הכיתות, ויש להניח כי בני בניהם של יוני דואר אלו מתעופפים עד היום בכנביה ובחוף המסק.

אכן, היו זמנים.

